



Informatie voor patiënten en verwijzers

Geestelijke verzorging, iets voor u?

Locatie Utrecht

In tijden van crisis komen er allerlei vragen bij mensen op: waarom is er lijden en verdriet, wat is de zin van mijn leven? Geestelijk verzorgers willen ruimte scheppen om samen over die vragen na te denken.

Ruimte

- om te zoeken naar nieuwe openingen te midden van pijnlijke ervaringen;
- om stil te staan bij wat je bezighoudt;
- om je levensverhaal te vertellen;
- om te ontdekken hoe je geestelijk verder kunt groeien, en wat de betekenis daarbij kan zijn van spiritualiteit.

Iedereen kan een beroep op ons doen, ongeacht levensovertuiging. U kunt bij ons terecht voor een gesprek van mens tot mens, met daarin aandacht voor levensvragen of religieuze vragen. In deze folder staat informatie over onze bereikbaarheid en over de stiltecentra van Altrecht. Op de prikborden op uw afdeling vindt u verdere informatie over de activiteiten van de geestelijke verzorging.

Islamitische gebedsruimte

In het hoofdbouw is een islamitische gebedsruimte. Deze vindt u in de gang van de centrale receptie (vier deuren verder) en is tijdens kantooruren open.

Zondagsvieringen

Elke zondag om 10.30 uur is er een oecumenische viering in de kapel, welke te vinden is op de eerste etage van nieuwbouw, vergaderruimte 5/Kapel. Een geestelijk verzorger van Altrecht gaat voor in de viering, een enkele keer is er een gastvoorganger. Iedereen, ook familie of vrienden, is van harte welkom.

Hafid Mahla Islamitisch geestelijk verzorger / imam Tel. 06-518 00 564 - maandag t/m donderdag	Karien van Roermund Katholiek geestelijk verzorger Tel. 030-230 8629 - woensdag, donderdag
Roel Vredembregt Protestants geestelijk verzorger Tel. 06-1585 1711 - dinsdag	Anton Stegeman Protestants geestelijk verzorger Tel. 06-2238 4358 - dinsdag, donderdag

Voor contact met een van de geestelijk verzorgers, bel Nico Zonneveld (secre.)
Tel. 06-53 444 174 - maandag, dinsdag, donderdag.

الروحية الرعاية

الروحية الرعاية أجل من " ألتريخت " بأذمة الاتصال مسدلة أو مسدلم لأي يمكن
تتعني الروحية الرعاية

- أفضل لحياة جديدة آفاق اكشاف محاولة و الآلام و المشاكل عن الحديث -
- الحياة و بالدين علاقة لها أسئلة طرح -
- لحياة معنى عن البحث -
- الحياة مصاعب لمواجهة الإيمان ترقية -

سلوكه و شخصه كان كيمريرض الإذسان وتقبل الأسرار على المحافظة و الثقة من جوفي الحديث يتم

Utrecht

مهلة حفظ الإمام
الخميس إلى الإثنين من العمل أيام
الهاتف رقم: 0564 5180-06

Mânevî bunalım ya da kriz dönemlerinde birtakım sorular bizleri meşgul edebilir: neden bu işkence ve acıları çekiyorum, hayatımın anlamı nedir, gibi.
Dînî-mânevî rehberiniz bu ve buna benzer soruların cevabını araştırmanızda size destek ve yardımcı olabilir.

- Size acı veren durumunuza rağmen yeni açılımlar arıyorsanız,
- Sizi meşgul eden önemli meseleleri bir bir gözden geçirmek istiyor ya da hayat hikayenizi anlatma ihtiyacı duyuyorsanız,
- Dînî-mânevî unsurun hayatınızda nasıl bir yer tuttuğunu araştırmak ya da bu unsurdan güç kazanmak istiyorsanız bizlere müracaat edebilirsiniz. Bizimle yapacağınız görüşmelerde hayata ve mânevîyata dair tüm meseleleri dile getirmeniz mümkündür.

Bu broşürde Altrecht bünyesindeki mescidlerimize ve bizlere nasıl ulaşabileceğinize dair bilgiler mevcuttur. Kaldığınız bölümde asılı bulunan posterlerde ise aktüel faaliyetlerimize dair bilgiler bulabilirsiniz.

Hafiz Mahla

Müslüman dînî-mânevî rehber (Faslı)
çalışma günleri: pazartesi – salı – çarşamba - perşembe
çalışma odası: Doelen, Willem Arntsz Huis
telnr: 06-5180 0564

Sekreterlik

Nico Zonneveld
pazartesi – salı – perşembe –
telnr. 06- 53 444 174

Mescid

Utrecht' de olan yerimizde mescidimiz var. Burası iş saatleri (09.00-17.00) arasında kullanıma açıktır ve Müslümanlar tarafından kullanılıyor. Mescidimiz ana binayin zemin katında, ana Resepsiyoni geçtiksen sonra dördüncü kapı.